

# Snelle stellen

Een paar keer naar de bioscoop, eens uit eten, een dagje weg... Lekker op hun gemakje daten zat er voor deze stellen niet in. Door de lockdown werden ze gedwongen snel te kiezen: uit elkaar of samen verder. Ze waagden de sprong in het diepe en zijn daar nu dolblij om.

Tekst **MARIËLLE WISSE** Fotografie **MARIËL KOLMSCHOT**

## Indah (36) & Arjan (51)

Na een spontane date tijdens de eerste lockdown waren ze allebei smoorverliefd. Die verliefdheid werd een paar maanden later bekroond met een coronaproof huwelijk.

**A**rjan: "Ik was wat aan het rondneuzen op Tinder toen ik Indah's profiel zag. Ik vond haar direct leuk, dus toen ik twee dagen later de melding kreeg dat we waren gematcht, kon ik het niet laten haar een berichtje te sturen. 'Hé Indah, je ziet er superleuk uit...'"

**Indah:** "Het eerste wat mij opviel aan Arjan, was zijn lach. Hij ziet eruit als een lief en goed persoon – een echte *gentleman*. Dat sprak mij aan. Na een paar dagen chatten op Tinder, vroeg hij mijn nummer. Omdat we ons allebei gezond voelden, planden we via WhatsApp een eerste date. Maar eigenlijk wilde ik zo lang helemaal niet wachten. Heel spontaan besloot ik hem te appen tijdens het boodschappen doen: of-ie zin had om onze date meteen te doen."

**Arjan:** "Een kwartier later pikte ik haar op bij de supermarkt en zijn we doorgereden naar een natuurgebied om te picknicken.

Ik kan het niet goed uitleggen, maar op de een of andere manier klikte er iets. Ze is behalve prachtig ook heel leuk, grappig en slim. Het voelde direct goed. 'Geen gekus, hoor. Anderhalve meter afstand!' zei ze toen ik haar net had opgepikt. Maar die kus kwam er natuurlijk wel. Onze aantrekkingskracht konden we niet negeren."

**Indah:** "Vanaf dat moment is alles heel snel gegaan. Door corona konden we nergens daten en dan kom je toch al snel bij elkaar thuis terecht. Uiteindelijk waren we zo vaak bij elkaar thuis, dat het op samenwonen begon te lijken. Ik kom uit Indonesië en onder één dak wonen met een geliefde zonder getrouwd te zijn, wordt niet gewaardeerd. Zodoende hadden we het na twee maanden al over trouwen. Op Vaderdag, omringd door familie, vroeg hij me heel spontaan ten huwelijk. Een elastiekje dat hij van zijn jongste dochter kreeg, diende als ring, haha."

**Arjan:** "Mijn ouders waren in shock. Maar ik wilde niets liever dan met Indah trouwen en heb me in tijden niet zo super gelukkig gevoeld. Dat zagen zij ook. Op 11 augustus zijn we in het huwelijksbootje gestapt. De coronaregels waren toen wat soepeler, dus we konden wel wat mensen uitnodigen. Indah's familie keek mee via een internetverbinding. In de toekomst – als we weer kunnen reizen – willen we opnieuw trouwen. Dan geven we een groot feest!"

**Indah:** "Voordat Arjan en ik elkaar leerden kennen, hebben we allebei andere relaties gehad waaruit kinderen zijn voortgekomen. Ik heb twee jongens van 13 en 3 en Arjan heeft twee meiden van 19 en 11 en een jongen van 16. Dat gaat hartstikke goed samen. Voor Arjan was het even wennen: ineens liep er een peuter door het huis! Maar hij is het niet verleerd, hoor. Hij doet het hartstikke goed. We zijn heel gelukkig samen."

*Indah:*  
**'Voor Arjan was het wennen, ineens liep er een peuter rond!'**

*Arjan:*  
**'Geen gekus, hoor. Anderhalve meter afstand, zeize'**





*Linde:*  
**‘Na een maand samenwonen, hebben we elkaar pas verkering gevraagd’**

*Brian:*  
**‘We wilden elkaar niet hoeven missen, dus de keuze was snel gemaakt’**

LOSTI'S  
x kimchi - SPEK 7,5  
x hummus (vegan) 4,5  
x kaas



*Renate:*  
**‘We zijn knettergek op elkaar, maar hebben ook knetterende ruzies gehad’**

*Marcel:*  
**‘Dat ik op mijn leeftijd nog verliefd kon worden, had ik niet verwacht’**



## Linde (31) & Brian (30)

Twee weken na hun eerste date werden de eerste coronamaatregelen aangekondigd. En wat doe je dan als je hoteldebotel bent? Samenwonen, natuurlijk!

**Brian:** “Linde en ik hadden elkaar al in de zomer van 2019 ontmoet. De vonk sloeg over tijdens een festival en we hadden een paar maanden gezellig contact. Maar omdat we het op dat moment allebei te druk hadden voor een relatie, besloten we onze eigen weg te gaan. In februari vorig jaar kruisten onze wegen weer. We spraken af om iets te eten en drinken bij mij in Utrecht. Dat voelde meteen fijn en vertrouwd.”

**Linde:** “Ik hoorde over corona, maar ik dacht niet dat het direct naar Nederland zou komen. Twee weken na onze eerste date werden de eerste maatregelen aangekondigd. Op dat moment vroeg ik Brian nog heel romantisch: ‘Als er een lockdown komt, wil je dan met mij in quarantaine?’ Niet veel later werd dat werkelijkheid. Ik woon in Tilburg en met het openbaar vervoer reizen mocht niet meer. We hebben geen auto en moesten dus kiezen: elkaar wellicht een tijd niet zien of samenwonen.”

**Brian:** “We wilden elkaar niet missen, dus die keuze was snel gemaakt. We gingen er heel open in: als het niets werd, hadden we het in elk geval geprobeerd. Omdat we toch vanuit huis moesten werken en Linde een grotere woning heeft, ben ik bij haar ingetrokken. We hadden elkaars ouders toen nog niet eens ontmoet, haha.”

**Linde:** “Gelukkig reageerde iedereen heel positief. Wat wel grappig is, is dat mijn broertje en zijn vriendin ook versneld zijn gaan samenwonen sinds corona. Voordat

Brian bij mij introk, hadden we allebei nog nooit samengewoond. Ik had niet verwacht dat ik zo zou genieten van huiselijke dingen als een lunch maken voor Brian, samen boodschappenlijstjes maken of coronaproof sporten in de woonkamer. Zelfs de was doen was opeens minder erg.”

**Brian:** “Dat geldt voor mij ook. Ik vind het super leuk om ’s avonds voor ons te koken. Ik denk dat het werkt tussen ons, omdat we vanaf het allereerste moment heel eerlijk zijn geweest. Als ik iets vervelend vind of anders zou aanpakken dan Linde dat doet, zeg ik dat. En andersom doet zij dat ook bij mij. Want het is natuurlijk best een dingetje om te gaan samenwonen als je elkaar nog niet eens goed kent.”

**Linde:** “Alles ging zo snel. We hebben elkaar pas na een maand samenwonen verkering gevraagd, haha. Momenteel zijn we aan het nadenken over de toekomst. We hebben pas een autootje gekocht en moeten besluiten waar in Nederland we willen gaan wonen. Super spannend allemaal, ik heb er zin in!”



## Renate (53) & Marcel (56)

Ze hebben pas samen een huis gekocht, maar als ze tijdens de lockdown niet ‘gedwongen’ bij elkaar hadden moeten blijven, was dat er waarschijnlijk nooit van gekomen.

**Renate:** “Na mijn scheiding geloofde ik niet meer in de liefde. Ik had nog weleens een date, maar eigenlijk had ik de handdoek al in de ring gegooid. Misschien was een relatie gewoon niet voor mij weggelegd.”

**Marcel:** “Ik was er ook helemaal klaar mee.

Om eerlijk te zijn, verwachtte ik niet veel van de date met Renate. De gesprekken waren leuk, maar op haar foto zag ze er een beetje bitchy en zakelijk uit. Ik ben juist een familieman. Dat kon dus onmogelijk werken.”

**Renate:** “Ik zag er ook geen brood in en wilde afzeggen, toen hij appte dat hij onderweg was. Toen heb ik ’m toch maar laten komen. Daar kwam hij aangereden in een patserige Tesla. De moed zakte me in de schoenen. Dat sloeg om toen hij zijn raampje naar beneden draaide en onze ogen elkaar ontmoetten. *Boem!* Daar was die klik waar iedereen het altijd over had.”

**Marcel:** “Dat ik op mijn leeftijd nog verliefd kon worden, had ik niet verwacht. Maar vanaf het moment dat ik haar zag, was ik om. We zijn iets gaan drinken bij een restaurant en kletsten meteen alsof we elkaar al jaren kenden. Buiten was het koud en winderig. Ik sloeg een arm om haar heen en dat voelde zo goed. Alsof mijn lichaam was gemaakt voor dat van haar.”

**Renate:** “Begin maart ging ik een paar dagen naar Leeuwarden, waar Marcel woonde. Samen keken we naar de persconferentie waarin Rutte iedereen oproep zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Toevallig had ik mijn laptop in de auto liggen en sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weggegaan, haha. Dat klinkt romantisch, maar dat is het echt niet altijd geweest. Marcel en ik zijn knettergek op elkaar, maar hebben ook knetterende ruzies gehad. Dat is ook niet zo gek: normaal gesproken heb je tussen de dates door tijd om tot jezelf te komen, maar als je meteen gaat samenwonen, kan dat niet. Het leek af en toe alsof we niet dezelfde taal spraken. Maar uit elkaar gaan, wilden we ook niet. Wat als er een totale lockdown zou komen en we elkaar dan maanden niet konden zien?”

**Marcel:** “We hebben er allebei al een heel leven op zitten en zijn zo gewend aan onze eigen dingetjes dat het af en toe heel lastig was om dat bij elkaar te brengen. Maar het is ons toch gelukt. We hebben samen een huis gekocht en genieten van elk moment. Wat er zou zijn gebeurd als corona niet om de hoek was komen kijken? Ik denk dat we het dan hadden opgegeven. En dat zou eeuwig zonde zijn geweest!” ●